

Op bezoek bij een asielzoeker

www.gave.nl

Wanneer u wil investeren in persoonlijke contacten met asielzoekers, is het van belang om daar goed voorbereid mee aan de slag te gaan.

Het bezoeken van vluchtelingen is een veelzijdige ervaring. Een warm welkom is het eerste dat vluchtelingen vaak bieden. En met een lege maag vertrekken, is geen optie. Exotische gerechten worden in elkaar gezet om het de gast zo comfortabel mogelijk te maken.

Tegelijk is het vaak moeilijk om op een goede manier in contact te zijn. Verschillen in cultuur, verwachting van de ander of uitzichtloosheid in de procedure maakt het heel complex. Bestaande vrijwilligers, maar zeker ook nieuwe vrijwilligers lopen hier tegen aan.

Voor hen heeft Gave de brochure: 'In contact met vluchtelingen' geschreven. In een heel beknopt boekje vind je vele tips en aandachtspunten. Ook wordt er ingegaan over het contact met moslimvluchtelingen.

Acht gouden tips

1. Bid

Voor een goede houding naar vluchtelingen is het noodzakelijk dat je Gods liefde laat zien. Zo kun je op de beste manier gastvrij zijn voor vluchtelingen. Hoe en wat is dan minder belangrijk. Bid om Gods liefde. Hij wil zijn Heilige Geest geven om je te leiden als je daarom vraagt.

2. Heb lief

Een vluchteling is een persoon die veel heeft meegemaakt. Vreemdelingen hebben een speciale plek in Gods hart (zie ook [hier](#) voor 'De Bijbel over vluchtelingen').

God roept op om de vreemdeling lief te hebben. Het gaat er niet om dat je iemand christen maakt of iets dergelijks. Wees Gods handen door zijn liefde door te geven. Denk er aan dat een vluchteling niet alleen zielig is, hij of zij is zoveel meer. Laat er een wederkerige vriendschap ontstaan.

3. Stel grenzen

Liefhebben houdt ook in dat je iemand vrij laat en niet 'doodknuffelt'. Ga gewoon met een vluchteling om hoe je ook met een Nederlandse vriend/vriendin om zou gaan. Stel daarom ook grenzen voor jezelf: je hebt ook nog een ander leven. Denk goed na voordat je iemand iets toezegt.

4. Wees wijs in omgang met andere sekse

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. In Nederland geloven we dat een beetje, in andere culturen wordt dit gezegde veel meer herkend. Let op dat je alleen met een vluchteling van hetzelfde geslacht op trekt. Ieder contact met de andere sekse kan snel verkeerd uitgelegd worden. Zeker wanneer dit één op één gebeurt. Voor het idee van mensen uit het zuiden van de wereld hebben we een uitermate vrije seksuele moraal. Een meisje met ontblote schouders kan al een verkeerde reactie oproepen. Let er op dat je je gepast kleed en 'netjes' gedraagt, je wordt gezien en bekeken.

5. Stel geen onbeleefde vragen

De beleefdheidsvormen van Nederlanders laten zeer te wensen over. Direct allerlei vragen stellen, en dan zeker persoonlijke over procedure en vlucht. Dat zijn vluchtelingen vaak niet gewend. Ga gewoon eens rustig en gezellig thee drinken. Stiltes mogen er ook zijn. Als jij je maar comfortabel voelt is de gastheer of vrouw tevreden. Of vertel eens wat je vandaag hebt meegemaakt of wat je recent hebt gehoord.

6. Spreek over 'geloven'

Nederlanders praten over koetjes en kalfjes en over het weer. Religie is taboe. Allochtonen praten vaak over kamelen, gebeurtenissen en religie. Dus wees niet te bang om over je geloof te praten.

7. Voer geen discussie

Heftige discussies kun je opzetten met moslims over Mohammed, met christenen over Maria en met communisten over gelijkheid. Maar een discussie winnen houdt vaak ook in dat je de ander met een ongemakkelijk gevoel achterlaat (zeker iemand uit een schaaamtecultuur). Laat daarom zien hoe jij er over denkt maar leg dit niet op aan de ander.

8. Geniet!

Gastvrijheid is iets wat we in Nederland niet zo kennen. Maar je mag echt genieten van wat je voorgezet wordt. Geniet van het anders zijn van vluchtelingen. Geniet van de vriendschap die je op kunt bouwen. Geniet van de boeiende gesprekken die zomaar op kunnen komen.